

Plaats van de drie weekends:

Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst
03/205 65 70

Deelnameprijs: € 104/weekend*

Inschrijving en informatie:

Nick Van Huffel

0474/50.84.80

nick.van.huffel@telenet.be

Lees ook: www.openhartbeweging.be

Inschrijving door overschrijving
op rekeningnummer Open Hart beweging
BE35 7340 1597 8737 KREDBEBB

*: korting is steeds – discreet - bespreekbaar

*Deelname aan alle drie de weekends wordt
vanzelfsprekend verwacht.*

Het aantal deelnemers is beperkt tot 12!

*Vóór ieder weekend ontvang je vragen en opdrachten.
Je bereidt je voor op elk leesweekend:*

- *je leest de tekst enkele keren*
- *je werkt de opdrachten en vragen vooraf uit.*

Leesweekends 2022

Drie weekends

12-13 februari

12-13 maart

23-24 april

Start: zat. 9.30u

Einde: zond.16.30u

Mieke Kerckhof
Roger Burggraeve
Ilse Van Halst

DE ONVERSCHILLIGHEID VOORBIJ

Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid

MET BIJDRAGEN VAN

Dirk De Wachter, Marijke Deconinck, Veerle Defloor,
Evelien Deketele, Siska Deknudt, Dennis Jacques,
Valérie Mouton, Ann Tousseyn, Manu Van Hecke

LANNOO

Leven vanuit barmhartigheid –
noem het mededogen of ontferming
als barmhartigheid te ouderwets klinkt –
biedt een antwoord op het groeiende verlangen naar
verbondenheid, ontmoeting en solidariteit
in onze wereld die gevangen zit in zijn onverschilligheid.

Barmhartig zijn is nieuw leven geven aan een ander
en daardoor zelf meer mens worden.
Dit boek is daarvan een getuigenis.

Roger Burggraeve en Ilse Van Halst vertrekken
vanuit de menselijke ervaring van barmhartigheid,
als context en humus voor de
zeven geestelijke werken van barmhartigheid.

Want om barmhartig te zijn
hoef je geen supermens te zijn.
Vervolgens diepen ze elk werk uit.

Zuster Mieke Kerckhof nodigt met haar impressies uit
tot verdieping.

Tot slot wordt de menselijke barmhartigheid ingebed
in het goddelijk 'baarmoederschap'.

*Gedurende drie weekends leggen we dit boek op ons leven.
We laten ons door de boodschap ervan raken.
Een boeiende onderneming!*