

## De Bijbel komt binnen



Op zondag 11 februari kwamen we weer samen. We lazen een stuk uit de brief van Paulus aan de Galaten. In deze brief staat onder meer de vruchten van de geest beschreven. De brief gaat er dus over hoe we als christenen begeistert kunnen leven. Samen deelden we wat ons trof in deze tekst. Dat willen we graag delen met jullie.

De geest is voor mij meer en meer de stilte. Ik vind dat er in de vieringen te weinig stiltemomenten zijn. We moeten God de kans geven om ons te kunnen spreken en wij de kans om te luisteren. Zachtmoedigheid vind ik een heel krachtig woord. Op een zachte manier moedig iets ondernemen. De vruchten van de geest staan haaks op het egoïsme dat toch in elke mens een beetje zit. We kunnen veel leren van bomen: ze hebben geduld en tijd, alles is met elkaar verbonden, aan de vruchten herken je de boom. Wat zijn mijn wortels? We moeten er durven van uit gaan dat alle mensen een goede kern hebben. Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.

***Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5, 22)***

De geest is een gave, een geschenk, maar ook een opgave! Laten we ons wel genoeg leiden door de geest? De geest werkt ook bij mensen die niet naar de kerk gaan. De geest is voor mij een concrete aanwezigheid. Het is een oproep om innerlijk vrij te worden. Dus niet te veel denken: 'wat denken de anderen?' Het geloof is voelen en niet te veel denken. Het is dan ook niet erg dat we niet alles begrijpen. Ik zit soms zelf in de weg zodat de geest niet kan werken. We staan als mensen niet los van de natuur. Verwondering zet ons aan tot dankbaarheid. Uit jezelf ben je niets, je kan niet zonder de anderen. De geest werkt in creativiteit, inzicht en liefde. Het komt niet van mijzelf. De tekst is voor mij echt voedsel. Als we er voor open staan kunnen we de geest in ons laten groeien.

**Onze volgende bijeenkomst is op zondag 10 maart om 9.30 uur in de kerk van gierle.**

De koffie zal klaar staan! Heel erg welkom! (JB Gierle)