

<https://youtu.be/LFc24RGgX24>

Ik wil het water naar de zee zijn Stef Bos

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Koor:

*Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht*

Ik wil het water naar de zee zijn – tekst van het lied van Pinksterlied van Stef Bos voor
Pinksterviering 2019

Dit lied werd tijdens de pinksterviering gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest

van hierboven' dat werd gezongen door het jongerenkoor "Samen op weg" uit Houten. In het begin van de video zie je een heel aantal gevouwen duiven, als symbool van de H. Geest. Wil je er ook eentje proberen, [volg dan de instructie](#).